

LITURGIE 31 december 2024, 19.30 uur, Pnielkerk, Katwijk aan Zee

Oudejaarsavond

Welkomstwoord

Zingen (staande) Gezang 300a: 1

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Moment van stilte (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Gezang 92

1 Heilig, heilig, heilig
Here God almachtig,
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die een in wezen zijt.

2 Heilig, heilig, heilig!
Al de heil'gen knielen,
neigend hunnen kroon voor de Koning van 't
heelal;
ook de heil'ge eng'len
vallen voor Hem neder,
die was en is en eeuwig wezen zal.

3 Heilig, heilig, heilig!
Gij blijft ons verborgen,
wijl voor zondig' ogen uw glans verdwijnt in
nacht.
Gij alleen zijt heilig,
geen is uws gelijke,
volmaakte liefde, heiligheid en macht!

4 Heilig, heilig, heilig
Here God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard' en hemel
wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drie-enig God, die een in wezen zijt.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 71: 17

Mijn lippen zullen juichend roemen,
In psalmen, U gewijd,
Dat Gij mijn helper zijt;
Mijn tong zal U mijn redder noemen,
Uw gunst den Godgetrouwen
Den gansen dag ontvouwen.

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 6: 1 t/m 9a

1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. 2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.

3 De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!

4 De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook.

5 Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien.

6 Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen.

7 Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.

8 Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij.

9 Toen zei Hij: Ga

Zingen: Ik ben en Ik zal er zijn (inzameling van de gaven)

1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgten aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2 Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

4 'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

5 O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Prediking uit Jesaja 6: 7 *Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend.*

Zingen: Gezang 228: 1, 2, 3 en 4 (extra collecte)

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.

Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Dankgebed en voorbede

Zingen (staande): Psalm 134

1 Looft, looft nu aller heren Heer',

Gij zijne knechten, geeft Hem eer,

Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt

En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

2 Heft uwe handen naar omhoog,

Slaat naar het Heiligdom uw oog,

En knielt eerbiedig voor Hem neer:
3 Dat 's Heeren zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren Heer'!

Looft, looft nu aller heren Heer'!

Zegen