

Liturgie voor de dienst van openbare belijdenis van het geloof

6 april 2025 – Oude Kerk

Thema: Ik ben goed genoeg !



Voorganger : Ds. J.B. Alblas

In deze dienst zullen de volgende personen
belijdenis van hun geloof afleggen:

Willem van der Marel
Petronella Neline van der Marel – van Duijn
Johanna Wilhelmina (Annieka) Turk
Lucas Daan van den Oever
Jan van der Bent
Daniëlle van der Bent - van Rhijn
Dirk van Duijvenbode
Yasmijn Oskam
Celine van Duijn
Jakob Pluimgraaff
Lianne Maria Trijntje van der Plas
Kimberly Kuijt
Jelle Pieter de Vries
Thirza Theadora Corina de Vries
Chantal Nijgh – Kuijt
Maartje Alida (Mariëlle) van Dijk – van Duijn
Lena Elise (Ilse) Pluimgraaff
Juliëtte Margriet Helena van Duijvenbode
Roza Marjanne (Rozanne) de Boer

Welkomstwoord

Zingen (staande) : Psalm 105 : 1 en 5

Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren; aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren.
Doet Zijne glorierijke daán alom den volkeren verstaan,
en spreekt, met aandacht en ontzag, van Zijne wond'ren dag aan dag.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.

Moment van stilte (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen : Gezang 184 : 1 en 2

De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtken
aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.

Gebed

Schriftlezing 1: Jeremia 1 : 4 t/m 9

4De HEER richtte zich tot mij: 5'Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had Ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.' 6Ik riep: 'Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.' 7Maar de HEER antwoordde: 'Zeg niet: "Ik ben te jong." Richt je tot iedereen naar wie Ik je zend en zeg alles wat Ik je opdraag. 8Wees voor niemand bang, want Ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.' 9En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: 'Hiermee leg Ik mijn woorden in jouw mond.'

Schriftlezing 2: Romeinen 8 : 31 t/m 34 en 38 t/m 39

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
32Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Inzameling van de gaven: 1: Diaconie; 2 Kerk

	1e collecte:	
	Diaconie	
	2e collecte:	
	Kerk	
	3e collecte:	
	Eredienst en pastoraat	

Zingen : Opwekking 334 : 1 en 2

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja Uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, Uw woord: dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein

Preek : Ik ben goed genoeg

Extra collecte, bestemd voor Eredienst & Pastoraat

Zingen : Een toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog
biddend om een nieuwe morgen om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen U die alles overziet.

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop dat heeft U aan ons beloofd
iemand anders U alleen leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. *Refrein*

U bent God de Allerhoogste God van onbegrensde macht
wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. *Refrein*

Lezing van het formulier

Gemeente van de Here, enige broeders en zusters willen graag in ons midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof afleggen. Daardoor horen zij helemaal bij de Kerk en zijn ze ook medeverantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente van Christus.

Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige Doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus Gemeente gedoopt te wezen. Dat betekent dat we dan Zijn merk- en veldteken dragen. Bij de Doop worden wij met water overgoten en daarin als het ware ondergedompeld. Zo is dit een teken en bevestiging van onze gemeenschap met Christus, in wiens dood wij gedoopt worden, in wiens opstanding wij opstaan tot een nieuw leven. Ook het feit dat wij gedoopt worden in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heiligen Geest heeft rijke betekenis. Daarin betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. De Zoon betuigt en verzegelt ons, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijft. De Heilige Geest betuigt en verzegelt ons dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligt. Verder verplicht deze Doop ons allemaal tot een nieuwe gehoorzaamheid, tot nieuwe hoop, nieuw geloof en nieuwe liefde tegenover God en tegenover elkaar.

Uit kracht van onze Doop en als gevolg van de belijdenis door ons uitgesproken worden wij ook genodigd tot de tafel van de Heren. In dat heilig Avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt Hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met Zichzelf en met elkaar.

Op deze manier verenigd met Christus, zijn wij geroepen met woord en daad Hem te belijden als Here en Heiland, en het Koninkrijk van God te verkondigen en te verwachten.

Zingen : Gezang 300a : 1

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.



Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Openbare belijdenis

De kerkenraad heeft, na gevraagd te hebben naar jullie geloof en kennis van de waarheid, met vertrouwen en blijdschap in jullie voornemen toegestemd.

Daarom verzoek ik jullie in dankbare gehoorzaamheid aan de heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van ons voorgeslacht te antwoorden op de volgende vragen:

Ten eerste: Belijden jullie te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, en in de Heilige Geest?

Ten tweede: Aanvaarden jullie de roeping om, als lidmaat van de Gemeente, die God zich in Christus ten eeuwigen leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, jullie Heiland te volgen in leven en in sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn Koninkrijk?

Ten derde: Willen jullie, in de gemeenschap van de Algemene Christelijke Kerk – waarvan ook onze Hervormde Gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, een gestalte is, en onder haar opzicht - getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de sacramenten, volharden in het

gebed en in het lezen van de heilige Schrift en naar de aan jullie geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de Gemeente van Christus?

Zingen : Psalm 25 : 2

HEER', ai, maak mij Uwe wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G' Uw treden wendt,

leid mij in Uw waarheid, leer
ijv'rig mij Uw wet betrachten.
Want Gij zijt mijn heil, o HEER',
'k blijf U al den dag verwachten.

Bediening Heilige Doop

Zingen (staande): Psalm 134 ; 3

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Bevestiging met handoplegging

Zingen (staande) : Zegen hen Algoede (3 verzen, gewijzigd)

Zegen hen Algoede,
neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over hen en geef hen licht.

Stort, op onze bede,
in hun hart uw vrede,
en vervul hen met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



De groep zingt: Opwekking 687 : 1

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en
moedig mij weer aan.

Samenzang Opwekking 687 : 3

Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwd, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Waarom doen wij geloofsbelijdenis?

Samenzang : Opwekking 488 : 1

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.



Gedicht namens de ouders

We gedenken in het midden van de gemeente van Christus:

- Cornelis van Duijn, 5 juli 1935 – 29 maart 2025

Dankgebed en voorbede

Gezamenlijke geloofsbelijdenis (staande)

Zingen (staande) : Psalm 68 : 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?

Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Zegen

Feliciteren vóór in de kerk